

# Hvordan er det at blive medlem af Nordisk Solsport i dag?

Her følger en artikel af det sidste medlem – samtidig et af de yngste – som har sluttet sig til den danske afdeling af forbundet.

Det har været omkring 1. marts sidste år, jeg første gang virkelig hørte noget om Hyldeholm, da nogle af mine venner en aften begyndte at planlægge en tur derop, medens jeg selv var fordybet i min tegneblok. – Jeg spurgte, hvad »øen«, de talte om, var, thi det var den eneste benævnelse, de under deres samtale havde givet den. Så fulgte en forklaring, som vistnok var forud planlagt. Nogle af replikkerne kan jeg endnu så småt huske: – »det er en ø, der ligger oppe i Roskilde Fjord, hvor vi plejer at komme sammen med vores bekendte – « , – »der er meget hyggeligt og ret primitivt – « og – »man kan roligt aflægge de småborgerlige dækplastre –«. Det lød jo herligt, og jeg tog glad imod en invitation til at tage med derop næste lørdag eftermiddag, og jeg kiggede på nogle billeder deroppe fra, som viste øen med hytterne, bådene og broen og fik forklaret, hvordan det hele var indrettet, og først til sidst »slap bomben løs«, da jeg selv i glæde over nogle billeder bemærkede: »Hør, I render jo mer eller mindre nøgne rundt deroppe. Er der ingen, der får moralske anstød af det?« Næh, det var der skam ikke. Og så først fik jeg hele sammenhængen at vide, at det var Søren og Eila og dermed Nordisk Solsport, der var »vært« på øen.

Jeg må indrømme, at det i første omgang afskrækkede mig lidt, at der var en større organisation bag, men jeg tog alligevel med ved den givne lejlighed. Det var en kold martsdag, og vi måtte gå over isen for at komme over til øen. Men en dag deroppe var nok til at overbevise mig om, at mine bange anelser havde været uden grund, thi det var ikke en foreningsformand med lange retoriske udred-

ninger og diplomatisk udenomssnakken med stivet skjorte og slips, men en vejrbitd mand med hvide knebelsbarter om det solbrændte ansigt, med et ligefremt ordvalg og en til vejret praktisk varm påklædning. Jeg følte mig på en gang velkommen og velanbragt i det selskab. De andre på turen kendte jeg jo i forvejen, og de var helt o. k.

Således blev denne lille lørdagseftermiddag ikke blot en udflugt, hvor jeg skulle se en »underlig gå-med-numsen-bar-ø«, men den første i en lang række ture i et forår, som var fuldt af blæst, regn og tåge.

Og da endelig solen fik fat, og det blev så varmt, at arbejdet med bådene var nok til at holde varmen ved, blev tøjet smidt, og en dag arbejdede vi nøgne, og det er jo kun en fordel ikke at skulle hjem for at vaske maling og skidt ud af tøjet, når man kan nøjes med en frisk dukkert og afvaskning i fjorden.

Men det var for mig ikke blot en chance for at finde et sted, hvor man kunne blive solbrændt uden de hvide »kulturstriber«, men i endnu højere grad en lejlighed til at komme ind i et lille samfund, hvor det at arbejde sammen og hjælpe hinanden ikke blot er en forbandet pligt, men en af de bærende fornøjelser.

Det er en af de herlige positive sider ved Hyldeholms forfatning, at man på helt demokratisk vis ikke blot stemmer om et stille forslags gennemførelse, men giver sig god tid til virkelig at udarbejde og bygge om på det og nå frem til en plan, således at alle positive og negative sider af sagen kan blive belyst og vurderet, så resultatet kan ligge så nær det ideelle – nemlig til alles tilfredshed – som muligt.

Peter From.

## AU CŒUR DES ALPES

un site remarquable dominant le lac de Monteynard, encadré de montagnes.



CENTRE NATURISTE  
**ALPES et SOLEIL**  
Commune de SINARD  
ISÈRE

30 km de Grenoble, sur la route du midi

Camping - Caravaning - Home - Bar  
Ravitaillement - Chambres - Dortoir  
Piscine 28 x 15 m - Lac - Pêche  
Excursions en montagne

Nyt, stort naturist-område i de franske alper. Godt udstyret. Skriv efter brochure:

ALPES et SOLEIL,  
15, rue Saint-Jacques,  
(38) GRENOBLE, Frankrig.

## Naturist-Auto-Camp Koverschade ved Adriaterhavet.

Dette skønne naturistområde ved Vrsar/Istrien i Jugoslavien er nu blevet udvidet og omfatter 500.000 m<sup>2</sup>. – 100 m sandstrand, elektrisk lys og vand, w.c., kiosk, 15 min. gang til hotel. Man kører direkte med bil og caravan til selve naturistområdet. Gratis passage til den overfor liggende ø Koverschade (250 m).

I **Koverschade** forefindes: restaurant, butik, rindende vand, elektricitet, brusere, w.c., sportspladser, speciel badestrand for børn, skyggefuld fyrreskov. Sæson 1. maj-15. oktober. For campister er det ikke nødvendigt at tilmelde sig først.

I **Vrsar**: hotelværelser, bungalows (rindende vand) og privatværelser. Gunstige priser ved fuld pension. Afrejse fra München i sluttet rejseselskab hver lørdag aften. Gratis illustreret brochure ved henvendelse til:

Reisebüro Miramare,  
München 2, Sendlingerstr.45,  
V. Tyskland.  
Tlf. 24 23 86 - 24 04 90.