

# HYLDEHOLM HYLDEHOLM

BARE EN Ø









## INDHOLD

OEN I VANDET

PÅ VEJ

PÅ FERIE

HYLDEHOLM DUKKER OP

DEN FORSTE TID

ARBEJDET

SOLSPORTEN

PIONERERNE

### FORORD

Denne publikation drejer sig om en af de mindste øer, der findes. Den hedder Hyldeholm og ligger i Roskilde Fjord.

På trods af størrelsen er der knyttet en hel livsstil, et helt samfund til den. Nordisk Solsport, Naturistforeningen, med øen som sit udgangspunkt.

På opfordring fra DNU (Dansk Naturist Union) har jeg skrevet beretningen, sådan som jeg selv kender til den igennem 34 år, eller hele mit liv.

Anledningen er Hyldeholms og Nordisk Solsports fælles 50 års jubilæum i 1986.

Leif Hierwagen



# Øen i vandet

Midt ude i Roskilde fjord  
dukker der hver morgen  
en ganske lille ø op.  
Kun en svag krusning på vandet  
røber dens fremkomst.  
Som et billede, der træder ud af et spejl,  
stiger træer og skorstene, huse og sten op  
i den dugfriske morgenluft.  
Langsomt og forsigtigt -  
for ikke at forstyrre dem, der sover,  
kommer øen på plads.  
Halvvejs ude ved sejlrenden,  
lidt sønden for havnen, -  
stopper den op og venter .....  
Vandet løber rislende tilbage,  
græsstråene rejser sig fortumlede,  
og i det samme titter solen frem over horisonten;  
ålt er som det plejer.  
En ny dag er begyndt!  
Øen begynder at vågne.  
Netop vendt tilbage fra drømmene  
på den anden side,  
vender børnene sig i deres senge.  
Glade smyger de sig ind til mor og far.  
De vågner modvilligt op.  
Endnu slappe og fjerne tumler ø-boerne  
ud af deres hytter og telte.  
Nøgne strækker de sig  
i solens tiltagende varme,

inden de går ned  
for at få en dukkert.  
Det er koldt men friskt,  
som at vågne en gang til.  
Nu må ikke et sekund gå til spilde:  
Venligt, - men bestemt sætter eventyrøen  
sine gæster i sving.  
For Hyldeholm er ikke en ø  
som andre øer.  
Det er ikke en ø, man kan eje.  
Det er ikke en ø, man kan bestemme over.  
Den kender dine drømme  
bedre end du selv.  
Hvis du er svag  
får du hjælp,  
og hvis du er stærk  
får du kamp.  
Hele tiden forandrer øen sig:  
Snart bliver den ældre,  
snart bliver den yngre.  
Der er nemlig ikke kun én ø!  
Der er lige så mange øer,  
som der er gæster.  
Alle besøgende får i velkomstgave deres egen ø.  
Jeg fik min straks, jeg blev født,  
og selv om jeg har hørt fortællinger  
og set billeder fra de andre øer.  
Så er det min ø jeg skriver om.  
Den ø, kan I læse om på de næste sider.

